

YOU RAISE ME UP TO MORE THAN I CAN BE

You raise me up to more than I can be.

Het is een ontroerend lied, dat wereldwijd gezongen wordt. Allerlei levenssituaties kun je erin herkennen. Zo kan er meer van je worden gevraagd dan je aan kunt. Met iemand dichtbij die langdurig ziek is. Of steeds maar weer vastlopen en niet verder komen. De nieuwe dag kan een hoge berg zijn waar je tegenop ziet.

Dan kan je bemoedigd worden door het besef dat er iemand is boven jou uit die je opricht, die je draagt. Iemand die je uittilt boven wat jezelf kunt opbrengen. Zo iemand is God. Hem kunnen we vragen om kracht als we vastlopen. En als je dit lied hoort of meezingt en je daardoor laat meenemen, kan je erdoor gedragen worden.

When I am down and, oh, my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up to walk on stormy seas;

I am strong when I am on your shoulders;
You raise me up to more than I can be.

There is no life – no life without its hunger;
Each restless heart beats so imperfectly;
But when you come and I am filled with wonder,
Sometimes, I think I glimpse eternity.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up to walk on stormy seas;
I am strong when I am on your shoulders;
You raise me up to more than I can be.

<https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DaJxrX42WcjQ>