

# GEDRAGEN WORDEN

Uitgeput... ontheemd... verloren... kun je je voelen. Je hebt zelf de kracht niet meer om verder te kunnen. Je bent helemaal op jezelf teruggeworpen.

‘Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn’ zegt Jezus ‘en ik zal je rust geven’.

Duidelijk zie ik dat uitgebeeld in dit beeldje. Het is een herder met een schaapje. Het is zoekgeraakt – uitgeput – angstig misschien ook.

De herder is op zoek gegaan en hij heeft het schaapje gevonden. Hij draagt het en brengt het weer thuis. Die herder met het schaapje is een beeld van God met ons. Als je ontheemd bent zoekt Hij je op en draagt je.

Beelden zeggen soms meer dan woorden. Daarom kocht ik dit beeldje voor een zacht prijsje op een heiligenbeeldenmarkt. Het laat me iedere dag zien wat God doet: ons dragen als we dat nodig hebben.

