

IK WIL NIET OPGEVEN

Ik Wil Niet Opgeven

In grote moeilijkheden kun je de moed verliezen en het opgeven om er doorheen te komen. Alles blijft dan bij het oude. Zo heb ik veel mensen ontmoet die niet meer geloofden in een beter leven.

In Exodus wonen mensen die uit de gevangenis komen en die hoe moeilijk het ook is iets van hun leven willen maken. Ze moeten er veel voor doen om hun motivatie vast te houden. Het geloof in God kan daarbij helpen. Een Exodus bewoonster laat dat zien in een gedicht dat uitloopt op een gebed.

IK WIL NIET OPGEVEN

Er zullen bergen zijn
Die ik moet beklimmen
En daar zou ook strijd zijn
Die ik moet bevechten
Maar er zijn overwinningen en verliezen
Maar het is aan mij dat te beslissen
Maar hoe kan ik verwachten te winnen
Als ik opgeef of niet probeer
Ik kan nu niet opgeven
Niemand heeft tegen mij gezegd dat de weg
Makkelijk zal zijn
Ik geloof niet dat Hij mij zo ver brengt om
Mij dan weer te verlaten
Nooit gezegd dat er geen uitdagingen zullen zijn
Nooit gezegd dat ik niet zal vallen
Nooit gezegd dat alles gaat, de manier
Waarop ik wil dat het gaat
Maar als ik met me rug tegen de muur sta
En voel dat alle hoop is verdwenen
Ik kijk omhoog naar de Hemel
En zeg help mij alstublieft om sterk te zijn
U heeft mij niet zo ver gebracht om mij te verlaten

Ik kan nu duidelijk zien
IK weet dat U bij mij bent
En dus ben ik er.

THE END

Marijke