

Moed houden!

In allerlei levenssituaties heb je moed nodig om verder te gaan. Dat kan zijn als je jong bent: moed om iets te doen waar je onzeker in bent. Als je van middelbare leeftijd bent: moed om iets nieuws te beginnen waar je behoefte aan hebt. Als je ouder bent: moed om met veranderingen om te gaan, om je heen in de samenleving en in je eigen levenssituatie. Ook kan op iedere leeftijd de moed je soms in de schoenen zinken.

In het bijbelverhaal dat deze week in de kerk gelezen wordt, zien we iemand die bij wie de moed in de schoenen gezonken is (Marcus 10: 46-52). Hij zit te bedelen langs de weg. Hij vat moed, staat er, als Jezus in de buurt is. Zo kan dat gaan als iemand anders je hoop geeft, of bemoedigt.

In het verhaal zien we ook dat Jezus met hem in contact wil komen. Aan mensen om hem heen zegt hij: 'Roept hem'. Die mensen pakken dat direct op en ze roepen hem met hun eigen woorden: 'Houd moed, sta op, Hij roept u'. Zij bemoedigen hem en nodigen hem uit om uit het moedeloze gevoel op te staan. Hij doet dat ook. Over wat hem daar precies toe gebracht heeft, zou je het met elkaar kunnen hebben.

Als je dit verhaal leest, kom je allerlei mooie aanknopingspunten tegen die je zelf of iemand anders kunnen bemoedigen. Een interessante vraag is: wat zou die man die de moed in de schoenen gezonken is bemoedigd hebben? En interessant voor mezelf is: wat bemoedigt mij als ik moed nodig heb?

25-10-2021