

## Inspiratiemoment

### **Gods dromen werkelijkheid laten worden**

Een bijzondere persoon in de adventstijd is Jozef, de vader van Jezus. In Matteüs 1:18-25 lezen we over hem dat de engel in een droom tegen hem zei dat het kind dat Maria, zijn vrouw, bij zich droeg was verwekt door de Heilige Geest.

Begin dit jaar hoorde ik op de tv een preek over Jozef van de plebaan van de St. Jan in Den Bosch. Hij noemde hem een voorbeeld-gelovige. Hij heeft de droom van God beantwoord om Jezus in het midden van Maria en Jozef geboren te laten worden. Zo hebben zij meegewerkt aan de droom die God met Jezus had voor de mensen. De plebaan zei dat paus Franciscus een fan is van Jozef. Naast zijn bed staat een beeld van Jozef en van Jezus. Aan hen vertrouwt de paus zijn zorgen toe.

Zelf heb ik ook een beeld van Jozef en Jezus. Het staat hierbij afgebeeld. Ik kocht het voor een gering bedrag in een uitdragerij in Antwerpen. Het beeld heeft mooie hemelsblauwe kleuren. Het is een stukje hemel op aarde. Daar kijken we met advent ook naar uit: de wereld van gerechtigheid en vrede zoals die gaat worden in de ogen van God. De verkoper vertelde dat het beeld altijd bij een monnik in de buurt had gestaan. Ook dat is mooi in dit beeld, dat altijd in de nabijheid ervan gebeden is. Misschien wel tot Jozef en tot Jezus.

Als ik denk aan Jozef zie ik iemand die in zijn situatie gedaan heeft wat gedaan moest worden om Gods wereld dichterbij te brengen. Dat zal misschien niet zonder slag of stoot zijn gebeurd en dat zal hij misschien ook wel nooit hebben verwacht. En toch heeft hij de tijd verstaan. Maria en Jozef hebben zich ieder op hun eigen manier opgesteld om in onze wereld Gods licht te laten doorbreken.

29 november 2021