

## Nieuwe woorden gaan spreken

Woorden die je uitspreekt laten zien hoe je je voelt. Als je teleurgesteld bent in de mensen kan dat je hele taalveld bepalen. En ook als je met verwachting in het leven staat, is dat te horen in de woorden je spreekt.

In de adventstijd lezen we over Zacharias en Elisabeth in Lucas 1: 5-25 en Lucas 1: 57-80 . We zien dat Zacharias een tijd lang met stomheid geslagen is. Dat heeft een oorzaak.

Zacharias en Elisabeth zijn op hoge leeftijd en zonder kinderen gebleven. Het zijn alle twee gelovige mensen. Zacharias is priester en hij is in de tempel om het reukoffer te brengen. Dat verschijnt hem een engel die zegt dat zijn gebed is verhoord en dat Elisabeth een zoon zal baren. Het is in de tijd dat Maria, een nicht van Elisabeth, in verwachting is van Jezus. Zacharias kan zijn oren niet geloven en hij vraagt aan de engel hoe hij kan weten of het waar is wat de engel belooft dat in hun gezin staat te gebeuren. Voor zoiets zijn ze toch veel te oud geworden. De engel antwoordt dat hij stom zal zijn en niet zal kunnen spreken tot aan de geboorte.

Acht dagen na de geboorte als hun kind besneden wordt en de naam Johannes krijgt, begint Zacharias te spreken. Zijn eerste woorden zijn een loflied op God. Hij spreekt over hun zoon Johannes die het volk het stralende licht bekend zal maken in de komst van Jezus als de Messias.

Zo krijgt Zacharias in zijn omgang met God nieuwe woorden op zijn lippen gelegd. Woorden van liefdevolle barmhartigheid en de weg van de vrede