

Aangename mensen

Op zondag 23 januari 2022 ging ik voor in de kerkdienst in de Bergkerk in Den Haag. Er werd gelezen uit Lucas 4:14-22. De preek en een link naar de video-opname van de dienst staan op deze website onder 'Actueel'.

We zien Jezus als voorganger in de synagoge van Nazareth. Jezus vertelt aan de kerkgangers dat het eeuwenoude verlangen van ons mensen naar herstel van het leven dat vastgelopen is, in Hem is vervuld. Sterker nog: het is in de oren van de toehoorders – in hun hoofd dus – werkelijkheid geworden. Te midden van alle andere levenservaringen is de hoop van God in hun geestelijk gevoelsleven geplant, om niet meer weg te gaan. Het genadejaar van de Heer – ook wel het aangename jaar genoemd – is aangebroken.

Genade is iets heel moois. Het is: liefdevolle toewending, trouw, vreugde; iets van het goede leven waar je naar verlangt komt je gevoel binnen. Je voelt je dus geliefd en gekend. Je kunt ervan opfleuren. Je gaat een beetje glanzen. Die genade ervaring kun je samenvatten als Amazing grace, naar het gelijknamige lied.

Misschien dringt het maar even tot je door, maar het is wel bedoeld om het te laten uitgroeien. Zo'n genadevolle ervaring kun je bij elkaar opdoen, maar hier in het verhaal komt het van boven, bij God vandaan. Die heeft een reservoir van goedheid waar wij uit kunnen putten. Voor jezelf. Maar je kunt ook wat je zelf ontvangen hebt aan anderen doorgeven.

Dat aangename jaar, dat in de synagoge in Nazareth begint, is bedoeld ook om ons tot aangename mensen, genadevolle mensen te maken.

Velen vandaag hebben behoefte aan een ander klimaat. Minder verzakelijking. Elkaar niet de maat nemen en respectloos bejegenen. Je vrijheid ook gebruiken om woorden te uiten die de ander aan het licht brengen, in plaats van hem of haar te beschadigen of in een frame met hem of haar af te rekenen.

Het is mooi om je bewust te zijn waardoor jij, door een aangenaam mens te zijn, van betekenis kunt worden. Om te beginnen kun je dat uit je eigen ervaring leren, als je een ander jou zo tegemoet is getreden dat je even een glimp van het goede leven hebt ervaren. Vervolgens kun je ook nog bij jezelf naar binnen kijken om te zien wat je zelf allemaal in huis hebt om iemand anders een glimlach op het gezicht te brengen.

Een genadevol mens zijn is mooi, zeker ook als je ziet hoe wat je deelt, zich vermenigvuldigt.

24 januari 2022