

Toekomstbestendig leven

Toekomstbestendig leven is wat veel mensen graag willen. Je leven zo inrichten dat je niet vastloopt, maar overeind blijft. Natuurlijk heb je niet alles in de hand, maar je kunt wel je bestaan zo verantwoordelijk mogelijk opbouwen. Dat gaat om praktische keuzes die je moet maken, maar het betreft ook je geestelijk leven. Dan kom je voor afwegingen te staan; en hoe maak je die? Jezus vergelijkt dat met het bouwen van een huis (Lucas 6:46-49).

Er is sprake van grond waarop je bouwt. Daarvoor kun je een toekomstbestendig fundament kiezen; dat is graven tot je op een rots bent. Met andere woorden: een fundament dat houvast biedt als het moeilijk wordt. Je kunt ook bouwen zonder een degelijk fundament; zodra er een stroom water komt is het weg en het huis stort in.

Voor Jezus is een degelijk fundament onder je bestaan dat je zijn woorden hoort en ze doet. Het gaat daarbij om keuzes die goede vruchten voortbrengen, blijkt ook uit het verhaal. In het geloof gaat het dus om 'horen' en 'doen'.

Kunnen wij uit onszelf goede vruchten voortbrengen, kun je je afvragen. Heb je daar de woorden van Jezus voor nodig? Weet je niet uit jezelf wat goed is? De zus van Herman Brood vertelde op televisie dat haar moeder altijd zei: 'Ik heb God niet nodig, want ik volg mijn geweten'. Ben je het ermee eens, dat je aan je geweten alleen genoeg hebt? Hoe vorm je dan je geweten? Waar komt de beantwoording van wat goed en kwaad is vandaan? Uit jezelf of uit een bron buiten jezelf? Als die bron niet God is, zou er dan ook nog een andere bron kunnen zijn?

Kortom allerlei dingen om over na te denken en over te praten.

Hier praten we donderdagavond weer over in onze online gespreksgroep. Als u geïnteresseerd bent om daaraan mee te doen, kunt u [contact](#) met mij opnemen.