

De zin van je leven

Nogal eens komt de vraag naar de zin van het leven zomaar op. Dat kan zijn als je iemand anders ziet die er heel erbarmelijk aan toe is. Die vraag waar je voor leeft kun je ook zelf hebben.

Ook in de bijbel komt de zin-vraag aan de orde. Jezus vertelt over een vijgenboom die in een wijngaard geplant is en die al drie jaar geen vruchten geeft (Lucas 13: 6-9). De eigenaar van de wijngaard vraagt zich af waarom deze vijgenboom de grond nutteloos blijft beslaan. Het heeft geen zin meer die boom nog te laten staan. De wijngaardenier die het onderhoud doet ziet er nog wel iets in. In wat onvruchtbaar lijkt ziet hij nog groei. Hij vraagt dan ook tijd om te zien wat mogelijk is. Hij blijft niet met z'n armen over elkaar wachten op wonderen, maar hij zal eromheen gaan graven. Dat wil zeggen: op zoek gaan naar de wortels van de boom en die verzorgen. Ook zal hij er mest bij doen. Dat is groeikracht toevoegen.

Als we ergens geen zin meer in zien bij onszelf of bij iemand anders, wat kunnen we dan doen om wat meer betekenis aan ons leven te geven? Kunnen onze wortels in ons geloof of andere diepere dingen ons daarbij helpen? Is er iets te vinden dat nieuwe kracht aan ons leven geeft? En wat heb je te bieden aan iemand die het niet meer ziet zitten?