

## Heilig worden tussen de keukenpotten

Afgelopen zondag werd de Nederlandse priester Titus Brandsma in Rome door paus Franciscus heilig verklaard. Titus heeft een voorbeeldig leven geleid. Hij was een gelovig man, priester, geleerde en als journalist kwam hij op voor de journalistiek. Ook was hij een groot bestrijder van het nationaal socialisme. Hij stierf in het concentratiekamp Dachau.

Paus Franciscus sprak in zijn preek over Theresa van Avila. Zij had gezegd dat het er bij 'heilig leven' om gaat om kleine zaken groots te doen. Mooi is dat om het gewone leven zo te waarderen.

Daarin kun je groots zijn. Heiligen zijn belangrijk in de rooms-katholieke kerk. Ze doen voorspraak bij God en ze zijn een voorbeeld voor ons om na te volgen.

Kunnen wij is met heiligen in ons leven? En wat zouden wij 'tussen de keukenpotten' in het dagelijks leven groots kunnen doen en zo bijdragen aan de heiliging van het leven?

Hier praten we donderdagavond weer in onze online gespreksgroep. Als u geïnteresseerd bent om daaraan mee te doen, kunt u [contact](#) met mij opnemen.