

Een doel hebben om op de been te blijven

Veel mensen gaan op bedevaart naar Lourdes om kracht of genezing te vinden. Of naar Santiago de Compostella, op de fiets of lopend. Jongeren nemen een tussenjaar om een wereldreis te maken. Backpackers worden ze genoemd. Ze doen dat om te weten te komen wat ze in hun leven willen gaan doen.

Ook in de bijbel zien we dat mensen een doel hebben om op de been te blijven. Zo trekt het volk Israël door de woestijn naar het beloofde land. In Psalm 84 is een pelgrim op weg naar de tempel in Jeruzalem. Het vooruitzicht daar aan te komen houdt 'm onderweg op de been in de dorheid die hij tegenkomt. Heb je een doel nodig om op de been te blijven? En kun je wel altijd een doel vinden?