

# LIEFDE ALS BASIS VAN ZORG

Het wordt tijd om liefde weer een centrale plaats te geven in zorg – en hulpverlening. Natuurlijk doen hulpverleners hun werk met hart en ziel en vol liefde. Dat zien we nu in deze coronacrisis iedere dag. Maar liefde in de zorg moet meer expliciet worden omschreven in haar eigen dragende betekenis voor de zorg. Het moet worden onderwezen in opleiding en ingeoefend als basis van hulpverlening en methodiek.

Ik ben er van overtuigd dat veel hulpverleners ernaar snakken om bevrijd te worden uit de vaak zakelijke en functionele benadering van de zorg in product denken en bedrijfseconomische focus. Ook dat horen we vandaag. De focus op liefde hangt gelukkig overal in de lucht. Ook bij wetenschappers. Zomaar een paar flitsen uit de pers.

‘Leiderschap draait om liefde geven’ aldus hoogleraar talent management Lidewey van der Sluis. (Binnenlands bestuur week 10 2020). Naast de gangbare focus in talent management in het AMO- model (abilities, motivation en opportunities) gaat het om de R van relationeel. De R staat voor: ‘agapè, gunnende liefde, compassie, de ander in het licht willen zetten.’

Liefde als dragende kracht is volgens mij te lang weg geweest in zorg- en hulpverlening. Het werd in het productdenken niet genoemd als essentiële factor in methodiek. Maar ook daar komt het weer terug.

Professor Anneke van Heijst spreekt over menslievende zorg. Volgens haar is zorg geen product, maar een intermenselijke verhouding. Zij stelt dat de dynamiek in de zorgverlening tot uitdrukking komt in de christelijke naastenliefde.

Bisschop Michael Curry maakte grote indruk bij het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. In zijn preek sprak hij over de kracht van de liefde (Trouw 22 mei 2018). “Als je geliefd wordt geeft dat een bepaald gevoel....Liefde heeft kracht. Liefde heeft kracht om te helpen en genezen als niets anders dat kan. Liefde heeft kracht om je te verheffen en te bevrijden als niets anders dat kan. Er zit kracht in liefde, om ons te laten zien hoe we moeten leven.”

Op een zondagmorgen hoor ik hoogleraar Paul van Geest over Augustinus. Iets wordt volgens hem pas gekend door de blik van de liefde. Essentieel in de omgang met mensen is of ik hier een mens zie die liefgehad wil worden.